

## Bibelstudieoplæg

# Reformationen 500 år

Reformationen er blevet kendetegnet ved en række kendte udsagn – en række ”alener”. Alle udformet i opposition til den katolske kirke. Vi lærer Gud at kende gennem Skriften alene. Af skriften lærer vi, at vi frelses ved troen alene af nåde alene, pga. Kristus alene – alt dette medfører at alene Gud får ære. Dette udtrykte man på datidens fagsprog, latin:

- Sola Scriptura – Skriften alene
- Sola Fide – Troen alene
- Sola Gratia – Nåden alene
- Solus Christus – Kristus alene
- Soli Deo Gloria – Gud alene æren

På mange måder sammenfatter disse fem udsagn hele formålet med den lutherske reformation. I LMU tænker vi, at det derfor er oplagt at dykke dybere ned i disse i forbindelse med reformationsjubilæet. Ikke fordi det lutherske i sig selv er sandt – men fordi de fem udsagn er bibelske og udtrykker noget centralt i det bibelske udsagn. Derfor har vi lavet fire forskellige bibelstudieoplæg.

De tager alle udgangspunkt i nogle videoer produceret af Luthersk Missions Højskole og Luthersk Mission i forbindelse med reformationsjubilæet i 2017. Følgende fire emner behandles: Troen alene, Skriften alene, Nåden alene og Det almindelige præstedømme. Vores idé er, at I der arbejder med bibelstudieoplægget, måske arbejder med alle fire, for rigtig at komme ind under huden på reformationens tanker. Men alle oplæg kan også gerne stå for sig selv.

### Troen alene

Dette er ét af fire forskellige bibelstudieoplæg. I dette oplæg ser vi nærmere på udsagnet: Troen alene (Sola Fide). Oplægget er bygget op, så I starter stille og roligt op med at se en video. Dette er ment som en slags indledning, hvor I sporer jer ind på emnet, men er ikke formålet med oplægget. I kan derfor godt gå hurtigere hen over denne del. Det vigtige er, at I får arbejdet og talt sammen om de efterfølgende bibeltekster.

- I kan starte med at se følgende video på YouTube: Luthersk Missions Højskole – reformationsjubilæum – troen alene af Lars Jensen (et direkte link: <https://www.youtube.com/playlist?list=PL1g1LMhm-3KVxPTRtIhUAUuLDduCILRjw>)

Tal sammen ud fra filmen. Prøv kort at sammenfatte hvad der bliver talt om i videoen med jeres egne ord.

- Hvad mente den katolske kirke om forholdet mellem tro og gerninger?
- Hvad var Luthers problem med gerninger?
- Hvad mente Luther med ”Troen alene”?

Luther mente selv, at han byggede sin lære ud fra bibelen. Derfor vil vi gå nærmere ind på, hvad bibelen siger om dette emne. Det bedste I kan gøre, for at få mest muligt udbytte af studiet, er at I slår bibelteksterne op.

## Martin Luther

Da Martin Luther var ung arbejdede han meget med spørgsmålet om, hvordan han fandt en nådig Gud. Han oplevede at han ikke kunne leve op til, hvad der ifølge den katolske kirke krævedes for at blive frelst. Men under forberedelse til hans forelæsning i Romerbrevet oplevede han, at frelsen slet ikke handlede om ham, men om Guds nåde. Han så at Gud regnede ham for retfærdig gennem Guds *egen* gerning og ikke gennem *sin*. Derfor gjorde Luther op med den katolske kirke og deres lære om frelsen gennem gerninger.

**Overvej: Hvad tænker i om reformationen og dens betydning?**

## Hvad er tro?

Tro kan være en svær størrelse at sætte ord på.

- Læs **Heb. 11,1**. Tro er tillid *til* Gud og en overbevisning *om* Gud. Troen på Jesus er altså tillid til det han har gjort for os. Luther siger at når man ser denne frihed i Jesus, at man er elsket og tilgivet af Gud, så kommer de gode gerninger helt af sig selv. Troen er også en tilstand vi er i. Vi lever i Guds nåde og når vi gør det, så bliver troen synlig i vores liv fordi det allerede *é* ren tro. Troen er ikke passiv. Den er levende og bekendende, både overfor Gud og mennesker. Læs **Rom 10,9**. Hvor kommer troen fra? Troen kommer fra Gud gennem Guds ord. Læs **Rom. 10,17**.

**Overvej: Hvad ville du svare, hvis der kom en hen og spurgte dig om hvad tro er?**

## Hvad er gerninger?

Bibelen taler om, at ingen mennesker bliver frelst af lovgerninger. Læs **Rom. 3, 20+28**

Intet menneske kan gøre gode gerninger helhjertet, som vi er i os selv. Der vil altid være en skjult selvoptaget interesse, så det i sidste ende er en egoistisk handling.

*Under loven* vil mennesker altid gøre gerninger modvilligt og aldrig helt frivilligt. Hvis loven skal få et syndigt menneske til at gøre gode gerninger skal den true med straf eller lokke med en gevinst. Det er sådan loven virker siger Luther, og det er der altså ikke meget frihed over.

Luther blev beskyldt for at ignorere de gode gerningers betydning. Men meget vigtig er det at lægge mærke til, at Luther sætter lovens tvang overfor kærlighedens frihed. Gerninger af tvang er ikke gode gerninger. Gør man gerninger fordi loven kræver det, så er det ikke længere gode gerninger, men så er det lovgerninger, og da er man bundet under loven.

- Læs **Rom. 7,7**. Loven er først og fremmest Guds lov som vi f.eks. finder i de 10 bud. Formålet med Bibelens bud er at afslører vores fortabthed i os selv. Den viser os vores synd og giver os syndserkendelse så vi ser vi har brug for Jesus og hans tilgivelse.

**Overvej: Hvordan opfatter i tro og gerninger, hvad er tro og hvad er gerninger? Hvad betyder det ind i din hverdag?**

## Tro eller gerninger?

Troen skal gå forud for gerninger. Luther beskriver, at troen sætter os fri til at gøre gode gerninger mod vores næste i kærlighed. Ikke for vores egen frelses skyld, men for at tjene vores næste. Luther mente ikke, at han ignorerede de gode gerningers betydning, men at han satte mennesket fri til at gøre gode gerninger. Fordi vi ikke længere er under loven, men vi er i Jesus kan vi gøre gode gerninger. Vi skal ikke gøre det længere for at *blive* frelst, men fordi vi *er* frelst.

- **Ef. 2,8-10:** Bibelen lærer os først og fremmest at troen er en gave som vi modtager stik modsat af vores fortjeneste. Troen er Guds suveræne gave til os.

Guds endelige mål med dig er, at du kan træde frem på dommens dag og møde Gud med frimodighed, som en frelst synder. Det var lige præcis dette Luther var optaget af. Hvordan han kunne finde en nådig Gud, der kunne frelse ham fra helvede.

Farisæerne og de skriftkloge var optaget af alt det de havde gjort. **Læs Matt. 7,22-23.** De var optaget af deres egne gerninger. Som der står i vers 22 *"...har vi ikke og har vi ikke..."* Men det er ikke det, Gud er interesseret i. Jesus slutter af med de mest forfærdelige ord et menneske kan møde v. 23 *"...Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig i som begår lovbrud!"*

- **Læs Gal. 5,4** Her er Paulus meget konkret og skærer det helt ind til kernen. Gode gerninger kan få os til at føle, at vi er tæt på Jesus, men det er en falsk følelse. For tro handler *ikke om følelser*, men om tillid til det Jesus har gjort for dig.
- **Læs Gal. 2,21.** Hvis det handlede om vores præstationer osv. ville Jesus jo være død uden nogen nytte. Det ville være fuldstændig absurd. (**Læs evt. Gal. 2,16**)

### Overvej: Hvordan undgår vi at blande tro og følelser sammen?

## Afslutning

Et citat lyder sådan her: *"Jeg så på mig selv og troen svandt, jeg så på Jesus og troen vandt"*. Se på Jesus. Ikke på følelserne, ikke på dine gerninger, holdninger og meninger, ikke på dine gode tanker, men på Jesus og ham alene.

Vi lever i et præstations samfund, hvor vi er vant til at få efter fortjeneste. Tænk bare på skolen og karaktererne, arbejdet og karrierestigen m.m. og så kommer vi til LMU hvor det er stik modsat. Her hører vi, at frelsen gives helt gratis! Det er en balance vi skal være klar over, så vi ikke blander troen sammen med gerninger. For gerninger er noget der følger med troen, efter man er blevet omvendt. Mennesket frelses ikke *af* gode gerninger, *men* til at gøre gode gerninger.

### Overvej: Hvordan påvirker følelser og præstationssamfundet ind i jeres kristenliv?

Her til slut kan I læse følgende citater og snakke om hvordan de beskriver forholdet mellem tro og gerninger:

*"For dette er troens væsen, at den **intet føler**. Den agter kun på Ordet, den lytter og klamrer sig til det som du tror, således har du, og tror du ikke, så har du heller intet."* /Martin Luther."

*"Det er ikke din tro, du skal sætte din lid til, men det som Guds ord siger om Jesu Kristi soning for dine synder."/*Øivind Andersen.

## Forslag til videre læsning

"Tro med sko på" af Andreas Ipsen, udgivet 2016 af Logosmedia. Koster 100,-