



LM BETWEEN

All by myself

Bibelstudieoplæg om at være alene og udstødt

Af Nina Madsen, Cecilie Sofie Jensen og Michela Kjær Jensen, LMH E17

Icebreaker:

- Leg "Sild i en tønde" for at få fornemmelsen af at ende med at være alene.

Selvom der er religionsfrihed i Mellemøsten, kan det stadigvæk godt være svært at være kristen. Derfor er der heller ikke mange kristne, og ikke mange kan mødes helt frit, som I kan.

I klassen er man ofte den eneste kristne og man kan blive mobbet af de andre, fordi man tror på Jesus. Læreren er strengere ved én og giver måske én dårligere karakterer. Selv ens forældre kan blive mobbet på arbejdet og kan blive fyret, fordi de tror på Jesus. Hurtigt kan man altså komme til at føle sig meget alene.

Det er ikke kun kristne i Mellemøsten, der føler sig alene og udstødte. I Bibelen møder vi andre personer, der bliver udstødt og føler sig alene. Nu vil vi møde en mand, der bliver holdt udenfor, fordi han er spedalsk.

Læs: Matt. 8,1-4

Spedalskhed er en smittende virus, der får kroppen til at rådne indefra. Det betyder, at man kommer til at se anderledes ud. Man får store sår – fx kan næsen og fingrene blive misdannede og til sidst falde af. På Bibelens tid skulle den smittede holde sig uden for bymuren og måtte ikke komme i kontakt med andre mennesker – de skulle altid holde 200 meters afstand fra andre mennesker. De levede derfor et fattigt og ensomt liv.

- Hvordan tror I, det har været at være spedalsk på Bibelens tid?
- Hvad kan få nogen til at føle sig alene?
- Hvornår oplever I at føle jer alene?
- Hvordan minder en kristen i Mellemøsten om en spedalsk på Bibelens tid?



LM BETWEEN

Jesus har aldrig lovet os, at det altid vil være let at være en kristen, men han har lovet os, at han altid vil være sammen med os, når det er svært.

Læs: Joh. 6,37

- Hvad lover Jesus?
- Hvem giver Jesus et løfte?
- Forestil dig, at du har en kristen ven i Mellemæsten, som bliver mobbet fordi han/hun tror på Jesus. Hvad vil du sige til ham/hende for at trøste?

Bøn:

Slut af med at bede for de forfulgte kristne i Mellemøsten.