



# Livets vand

TEKST  
JANE KNUDSEN

**Vand er nødvendig for at  
opretholde liv**

Vand er en stor del af livet på jorden. 70% af jordens overflade er dækket af vand, og vand er nødvendig for at opretholde liv. Både planter, dyr og mennesker er afhængige af vand for at kunne leve. Vand bruges til mange ting. Vi drikker det, vasker os i det, bader i det og leger med det.

## Mere vand

Vi har vidst alle prøvet at være tørstige. Måske vi har været ude at løbe, leget fangeleg i skolegården eller spist aftensmad, og har derfor brug for at få noget at drikke for at få mere energi igen. Når vi har drukket, får vi slukket vores tørst, men vi vil altid blive tørstige igen og have brug for mere vand. Vores krop skal jævnligt have vand for, at den kan fungere.

## En forvirret kvinde

I Bibelen fortæller Jesus om noget specielt vand. Når vi drikker af vandet, skal vi aldrig tørste igen. Jesus møder en samaritansk kvinde ved en brønd. Han beder hende om at give ham noget at drikke, men kvinden bliver overrasket over, at Jesus taler til hende. På den tid var det sådan, at jøder ikke kunne lide samaritanere. Kvinden

er forvirret, for Jesus tilbyder hende "levende vand". Men han har jo ingen spand og brønden er dyb. Hvor skal han så få det levende vand fra? Jesus siger til kvinden, at den, der drikker af vandet fra brønden, vil blive tørstig igen, men den, der drikker af det vand, han tilbyder, skal aldrig mere tørste. Jesus taler altså ikke om det vand, som er i brønden, men derimod om livets vand. Det vand, som kan give os evigt liv. Det, der leder os hen til målet – et liv sammen med Gud i al evighed.

## Det rensende vand

Jesus er det levende vand. Og når vi hører om ham og tror på ham, så bor Jesus i vores hjerter. Jesus er selve livet. Han er vejen til frelse. Det betyder, at når vi dør, skal vi opstå til et nyt liv sammen med Gud.

Vi må altid holde os til Jesus. Han blev sendt til jorden, for at alle, der tror på ham, kan få evigt liv. Alle kan få del i frelsen, det rensende, levende vand, fordi Jesus tog alle synder på sig, da han døde på korset. Derved gjorde han det muligt for os at få tilgivelse for vore synder.